



NIEUWSBRIEF 9 – OCTOBER 2020

**GILDE ROTTERDAM
STADSAMBASSADEURS**



Ik weet niet hoe het u vergaat, maar af en toe kost het mij (Bernard Noorduyn) meer moeite om iets gedaan te krijgen dan voor of in het begin van de coronatijd. Motivatie, normaal niet iets waar ik een gebrek aan heb, ontbreekt wel eens. Een afspraak met iemand waar iets voorbereid voor moet worden helpt en anders is een lijstje met een paar To-Do's (niet meer dan drie per keer) ook een zet in de goede richting.

Nou weet u tenminste waarom u een tijdje niets heeft gehoord of ontvangen.

Hoe kan je bezig blijven in deze coronatijd? De beperkingen zijn best lastig. Veel mag niet, maar met die vaststelling schiet ik niet veel op. Is er een goed alternatief.? Binnen Gilde Rotterdam is een mooi voorbeeld de virtuele rondleiding waar Nico Booij het initiatief voor genomen heeft en waarvoor hij veel volgers heeft gekregen. Zie de link:

<https://www.gilderotterdam.nl/index.php?P=VRLijst>. Nieuwe bijdragen zijn nog steeds welkom.

Nico heeft duidelijk niet stilgezeten (of juist wel...) want de website van Gilde wordt door hem getransformeerd. Kijk nog eens naar www.gilderotterdam.nl. De grote wens blijft een nieuwe website die goed vindbaar is, waar het bestuur vindt het beter, gezien de kosten, dit uit te stellen tot betere tijden.

Ja betere tijden. Op 30 september 2015 is Gilde Rotterdam als stichting opgericht als voortzetting van de activiteiten onder de vlag van de Gemeente Rotterdam / Centrum voor Maatschappelijk Dienstverlening. Een groep vrijwilligers kon het niet aanzien dat Gilde zou ophouden te bestaan omdat de subsidie van de Gemeente was ingetrokken. Er is toen een doorstart gemaakt. Het was de bedoeling het 1e lustrum als zelfstandig Gilde Rotterdam dit najaar te vieren. Het geld was er, maar het wordt afgezaagd, Corona verhindert dit feestje. Niemand kan zeggen wanneer dit wel te vieren is.

De zinnen verzetten

Een paar mogelijkheden om de zinnen te verzetten.

Neem een gratis abonnement op Scheurmail Rotterdam

<https://scheurmailrotterdam.nl/>. Leuke tips en verhalen.

Ga wandelen door Rotterdam en loop langs het Depot Museum Boijmans van Beuningen;

zie <https://www.boijmans.nl/depot>. Rotterdam zou Rotterdam niet zijn. De bijnaam: De

Pot, het is natuurlijk een inkoppertje.

Bezoek Waterstad, Wederopbouw en Wonen, een expositie over het gelaagde Maritiem District. De expositie is in de entreerimte van The Red Apple, Wijnbrugstraat 48, (3011 XW) Rotterdam. Openingstijden donderdag tot en met zondag van 11-17 uur. Entree gratis! Reserveren via wederopbouwrotterdam.nl. De expositie eindigt 1 november

Luister naar een podcast bijvoorbeeld Nooit Bewust Opgeslagen, de podcast over het Rotterdamse verleden. Podcast zijn te vinden via iTunes, Spotify, Apple store of Play Store (Google, Android). Podcast zijn hoorspelen in een modern jasje.

Een paar tips van Yolande Verschuren om BLIJ van te worden

1: Stappenteller: ik heb met mijzelf afgesproken dat ik probeer elke dag XXXXX stappen te zetten. Dat betekent wandelschoenen aan, hond aan de riem en heerlijk wandelen met soms een mooi muziekje op de achtergrond. Als mijn horloge of smartphone mij verteld dat ik mijn doel behaald heb.....ben ik BLIJ. Niet alleen vanwege de prestatie maar vooral vanwege het feit dat ik lekker in de natuur ben geweest. Ook van een lekker stuk fietsen word ik BLIJ!

2: Krijgen is leuk, geven is nog leuker: ik probeer vaker iets aan iemand te geven.....een bosje bloemen is zo gekocht en wordt altijd gewaardeerd. Ontvanger BLIJ, ik BLIJ

3: Ik stuur vaker een kaartje. Met programma's als kaartje2go kun je eenvoudig een leuke kaart ontwerpen met bijv een foto van iemand die je al lang niet gezien hebt. Ontvanger BLIJ, ik BLIJ

4: Een kast opruimen en overbodige spullen naar de kringloop brengen. Kringloopwinkel BLIJ, medewerker BLIJ, koper BLIJ en ik BLIJ.

5: En.....zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor iedereen zal zo'n lijstje er anders uit zien.....maar probeer toch voor jezelf elke dag 5 dingen te bedenken waar je blij van wordt en voer ze uit!

JIJ BLIJ, IK BLIJ, GILDE ROTTERDAM BLIJ.....want alleen met BLIJE gilde vrijwilligers staan we sterk.....en laten we ons niet klein krijgendoor iets wat Corona heet!

Corona:

Los van de door de overheid afgekondigde maatregelen, geldt voor Gilde Rotterdam

Kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag en vrijdag van 9.30 - 12.30 uur.

Buiten die tijden stuur een e-mail of gebruik het contactformulier op de website

Rondleidingen vinden plaats met groepjes van maximaal vier personen, één rondleider per drie deelnemers.

Individuele taalhulp kan doorgaan. Taalvrijwilliger en taalaanvrager maken hierover afspraken. Als fysieke ontmoetingen niet verantwoord zijn, is online een goed alternatief (Zoom, Microsoft Teams, etc).

De taalgroepen, inclusief die plaatsvinden in Gebouw De Heuvel, zullen zeker tot en met 15 november geen doorgang vinden.

Er worden tot 15 november geen nieuwe afspraken gemaakt voor intakegesprekken met nieuwe rondleiders, nieuwe taalvrijwilligers en aanvragers voor Taalhulp Nederlands.

Blijf gezond

Waar komt die naam vandaan: Wielewaal

In het stadsdeel Charlois vinden we het wijkje de Wielewaal. De naam is ooit ontstaan omdat het een gebied was tussen twee plassen, geheten Wiel en Waal. Het merkwaardige is dat de woorden "wiel" en "waal" in feite synoniemen zijn. Beide woorden betekenen een plas die is ontstaan bij een dijkdoorbraak. Er zijn naar mijn idee wel meer dan 100 van dergelijke wielen in het rivierenland te vinden. In vroeger eeuwen waren de dijken minder sterk en in slechte tijden was het onderhoud onvoldoende. Als er dan een dijk doorbrak duurde het soms jaren voordat men het geld bij elkaar had om de dijk weer te dichten. Al die tijd schuurde de sterke kolkende stroming het gat steeds verder uit, met als resultaat een meertje dat vlak achter de dijk achterbleef als de dijk eindelijk weer gesloten werd.



Het plattegrondje van Charlois uit ca 1900 laat de situatie duidelijk zien: bij beide plassen maakt de dijk een bocht om de plas heen. Voor de dijkdoorbraak liep de dijk gewoon rechtdoor. De dijkdoorbraak veroorzaakte een diep gat juist op de plek waar de dijk had gelegen. Bij herstel van de dijk legde men de dijk om het gat heen. Op de foto zie je een



wiel bij Ablasserdam; rechts zie je de dijk met erachter de rivier de Noord. In Ablasserdam liggen op korte afstand van elkaar wel 3 wielen.

De dijk waarvan de dijkdoorbraken zorgden voor de beide plassen heet op het plattegrondje Charloische hoge dijk, en tegenwoordig Zuidhoek en Schulpweg, en de rivier die via de aangrenzende polder door de dijk brak heette de Koedood. Deze rivier stond indertijd in open verbinding met de Nieuwe Maas en bij hoog water kon hier een dreigende situatie ontstaan. De Koedood is later bij Heijplaat afgesloten en daarmee was het overstromingsgevaar sterk verminderd.

De woorden "wiel" en "waal" komen we in heel veel namen nog tegen; denk aan de plaatsnamen Wieldrecht en Klaaswaal, of aan de familienamen Van der Wiel en De Waal.

Nico Booij